



Kirke- bladet

for Ubberup Valgmenighed

Nr. 16

Sept., okt., nov. 2013



Nyt fra bestyrelsen

Her kommer lidt information til medlemmerne om det arbejde, der er i gang på kirkegården i øjeblikket:

På foranledning af bestyrelsen er den inderste af de to hække på kirkegården ud mod Tingvejen blevet fjernet. Desuden er der fjernet en hæk ved græsplænen mellem rejsestalden og Bøgebjerg. Begge steder skal terrænet reetableres efter rydningen af hækene. Det vil ske i løbet af efteråret, men det kan desværre ikke forventes, at det kommer til at se rigtigt pænt ud før til næste sommer, når græsset er kommet op.

Det har måske undret nogle, at kirkegårdslågen er taget af. Det skyldes, at den ene af de to murstenssøjler, der holder den store kirkegårdslåge, er revnet og skal repareres. Vi sætter en murer på sagen, og så snart søjlen er stabil igen, kommer lågen tilbage på plads.

Og til slut: en stor tak til alle dem, der har betænkt os med et beløb til indkøb af opvaske-maskine til Samlingsalen! Hvis man vil, kan man stadig nå at indbetale.

Bestyrelsen

Nye medlemmer:

Knud Erik Christensen
Klaus Christensen
Ruth Kirstine Petersen
Amalie Bønlykke Olsen
Thor Lemming Pedersen



- Velkommen i Ubberup Valgmenighed!

”...Nu blev Adam og Eva smidt ud af haven. De kunne ikke lege med Gud mere. Og de havde heller ikke tid til at lege, for nu skulle de gå på arbejde—hele tiden. Sådan er det altid med de voksne. De tror, det er dem, der skal bestemme. Og så siger de, at de er nødt til at gå på arbejde, selvom de meget heller ville blive hjemme. Det er da ikke særlig smart! Hvis det var mig, så ville jeg nok have spist et æble mere, så de også ku’ lære at tænke sig om.

Men pludselig, inden de fik set sig om, så havde de fået en dreng—og han hed Karin. Det var altså et underligt navn til en dreng. Og lissom med Adam, så fik han også en legekammerat, der hed Abel—det er ham, der hedder Spendabel til efternavn...”

Fra bogen *”Gud har da blå vanter på! -Børn fortæller bibelhistorier”*. Samlet og redigeret af Finn Dyrhagen. Unitas Forlag 1998.

Krudtuglernes Store Børnedag



Det var en festdag for store og små, da Krudtuglernes Store Børnedag løb af stabelen søndag d. 16. juni. Vejret var lidt af en udfordring, men trods regnbygerne fik de ca. 65 børn og voksne hygget sig både inde og ude.



Stor tak til grill-gutterne, kokekonerne, konfirmanderne, oprydningsholdet, kong Farao og musikerne "Trolle og Jolle" for den flotte indsats. Og tak til alle jer, der deltog og gjorde det til en dejlig dag!



Næste Krudtugle-arrangement bliver onsdag d. 30. oktober kl. 17.00.
(Tilmelding til Anna senest d. 28. okt.). Vi ses!

Hvad er det for nogle underlige tegn deroppe...?

Sådan er der mange, der spørger, når de får øje på de gyldne "kruseduller" over korbuen i vores kirke. Og det ser da også mystisk ud. Bedre bliver det ikke af, at man kan genfinde tegnene øverst på altertavlen samt i kirker landet over og verden rundt. Hvad ER det for noget? Vi må have en forklaring!

Først tegnet i midten. Det kaldes et kristusmonogram. Det består af X og P, som er de to første bogstaver i ordet Kristus på græsk (Χριστός). Χῆτ hedder et ϗhi og p'et hedder "rho", så det svarer til K og R på dansk. De to bogstaver er sammensmeltede og er tilsammen en forkortelse for Kristus.



Kejser Konstantin den Store, der gjorde kristendommen til statsreligion i Romeriget, var den første til at bruge monogrammet. Forud for slaget ved den milviske bro i år 312 havde Konstantin efter sigende en drøm, hvori han blev befalet at sætte dette "himmelske tegn" på sit banner og føre det med i krigen. Hvis han bar kristussymbolet, ville hans tropper sejre. Og sådan blev det! (Vores egen fortælling om Dannebrog, der faldt ned fra himlen 1219 med ordene: "Bær denne fane og I vil vinde" har altså en forløber i historien!).

Nu til de to tegn på hver side af kristusmonogrammet (Α og Ω). Det er de græske bogstaver "alfa" og "omega". Alfa og omega er det første og det sidste bogstav i det græske alfabet. Det svarer altså til, hvis der på dansk havde stået a og å. De to bogstaver er en henvisning til Johannes' Åbenbaringen i Det Ny Testamente, hvor der står: "Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han som er, og som var



De selvsamme tegn findes også på stenen ved fællesgravpladsen på kirkegården

og som kommer, den Almægtige" (Johs.Åb. 1,8). Gud er begyndelsen og enden, eller med andre ord: Han omslutter alt. Gud har skabt verden, han følger os gennem livet, og når vi dør, skal vi opstå til evigt liv hos ham.

Når alfa og omega ses sammen med kristusmonogrammet, kan det forstås som: Den almægtige Gud, som er til fra begyndelsen til enden, har vist sig for os i Kristus.

Tegnene har en meget markant placering over korbuen, og det er næppe et tilfælde. Jeg fortolker det således: Når vi kigger op mod alteret, som er det naturlige fikspunkt i kirken, skal vores tanker ledes hen på ham, som det hele handler om her, nemlig den levende Kristus, som er til stede i vores liv.

Anna Monrad

Det sker i Ubberup Valgmenighed



Torsdag d. 5. sept. kl. 19.00. "Grundtvig fra Asta-a til bolle-å"

Sangaften om Grundtvig.

Vores tidligere præst Margrethe Brodthagen vil kyndigt føre os gennem det grundtvigske alfabet. Karen Margrethe spiller til.

Søndag d. 6. okt. kl. 10. Efterårsmøde i Høve-Havrebjerg.

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder er værter for de sjællandske valgmenigheders efterårsmøde. På programmet er: Gudstjeneste ved Høve-Havrebjergs nye præst Nana Hauge, frokost, musikalsk indslag, foredrag om skyld og forsoning i politik og religion v. Eberhard Harbsmeier, kaffe og afslutning.

Det koster 250 kr. pr. person at deltage. Tilmelding til Anna Monrad senest d. 23. september. Mødet foregår på Liselund i Slagelse. Kørsel derned foregår i private biler. Sig til, hvis du har ledig plads i bilen og kan tage nogle med!



Onsdag d. 9. okt. kl. 14.30-16.00 Sangeftermiddag

En hyggelig eftermiddag for alle de sangglade! Vi synger årstidens sange og salmer m.m. I den første halve time bestemmer Karen Margrethe og Anna, hvad der skal synges. Efter kaffen er der "ønskekoncert".

Onsdag d. 23. okt. kl. 18.30 Filmaften om Struense

Vores nye projektor i samlings salen skal vise, hvad den duer til! Præstens mand, Jóannes Holm vil kort introducere, og derefter ser vi den danske film "En kongelig affære", der handler om Struenses vej til magtens tinder—og ned igen. Halvvejs i filmen er der kaffepause.

Bemærk: Pga. filmens varighed begynder vi allerede kl. 18.30!

Torsdag d. 14. nov. kl. 19.00. Havhingsten

Jens Knudsen var hovmester på vikingeskibet "Havhingsten", der i 2007 og 2008 gennemførte to togter fra Roskilde til Dublin. Han fortæller om skibet og om sine oplevelser ombord.



Sæt kryds i kalenderen! Onsdag d. 4. dec. kl. 19.00 er der julekoncert i kirken med fløjtenist Tine Karlshøj Andersen.

Mere info følger i næste kirkeblad.

Konfirmandholdet 2013

En lørdag i juni var konfirmanderne, deres præst og Susanne (en af konfirmandforældrene) på udflugt til København.

Dagens program bød på indtryk fra de tre store verdensreligioner: Vi besøgte Dansk-Jødisk Museum, Vartov, Domkirken, Rundetårn og til sidst Nusrat Djan moské i Hvidovre, hvor vi talte med en ung imam om forskellen på og mødet mellem kristendom og islam. Alt i alt en hyggelig og begivenhedsrig dag!



I Vartov mødte konfirmanderne selveste Grundtvig!



Rigsarkivets bygning, som også huser Dansk-Jødisk Museum.

Konfirmation

Søndag d. 29. september kl. 10 er der konfirmation i Ubberup Valgmenighed.

Årets konfirmander er:

Amalie Bønlykke Olsen
Kristian Tingager
Line Breindahl Knudsen
Louise Kristensen
Sebastian Luca Lagersted Madsen
Thor Lemming Pedersen





Mød et medlem

Mogens Petersen

Hvornår satte du første gang dine ben i Bethlehemskirken?

Jeg er døbt og konfirmeret i Korskirken i Vallekilde. Den første gang jeg var i Bethlehemskirken, må have været til min onkels begravelse i 1963. Da var jeg 29 år gammel.

Hvad har været din største oplevelse i Ubberup Valgmenighed?

For seks et halvt år siden blev Alice, min kære kone gennem næsten 48 år, bisat fra Bethlehemskirken. Det var naturligvis en trist og sorgfuld dag. Men på trods af anledningen og tårerne var det en meget smuk oplevelse—og det var takket være Margrethes velvalgte varme og trøstende ord, Karen Margrethes vidunderlige orgelspil og Doretas dejlige sang. Det blev en dag, som var god at komme videre fra!

Et par dage efter spurgte et vennepar mig: "Men hvor var koret?". De var virkelig imponerede over salmesangen. Mit svar kunne jo kun være, at "koret var da os alle sammen!" Det er netop sangglæden og den store deltagelse, som jeg oplever som et særkende ved salmesangen i Ubberup Valgmenighed.

Hvad bruger du kirken til?

Fra 1994 og frem kom Alice og jeg jævnligt i kirken. Jeg sad i en længere årrække i menighedsrådet i Finderup, men da jeg stoppede dér, blev det hen ad vejen naturligt for os at høre til i Ubberup. Vi meldte os ind i 2002.

Jeg kommer i kirken, fordi det er dejligt at føle sig som en del af fællesskabet. Jeg kan slet ikke forestille mig at skulle undvære det fællesskab og glæden ved at gå i kirke om søndagen. Er det for stort at be-

tegne det som en "livsnødvendighed"?

Hvad er din tilknytning til egnen?

Jeg er vokset op i Ubby, Vallekilde-Hørve og Føllenslev og har boet i Høng siden 1960. I kraft af min opvækst har jeg jo altid vidst, hvor Ubberup er, men min tilknytning har, må jeg erkende, nok været sporadisk, indtil Alice og jeg i 1994 kom med i Karen Margrethes sangkor. Det medførte et utal af glæder og oplevelser, som jeg tror, alle deltagerne i sangkoret satte meget pris på. Alice og jeg gjorde i hvert fald, og det var så at sige vores vej ind i valgmenigheden.

Har du et motto, du lever efter?

Jeg har ikke noget fast formuleret motto. Men som børn lærte vi hjemme, at redelighed altid bør sættes højt. Senere i livet har jeg, privat såvel som arbejdsmæssigt, søgt at efterleve det. Som ældre er det dejligt at kunne glæde sig over, at vores børn og børnebørn tydeligt har taget ved lære.

Har du nogen særlige interesser?

Jeg holder meget af teater-, koncert- og operaoplevelser i København, og det er da også blevet til nogle ture de senere år. Jeg deltager gerne i foredrags- og sangaftener i Valgmenigheden og i Familie og Samfund. Jeg er med i mange forskellige aktiviteter. Kort sagt, så synes jeg, at jeg alderen taget i betragtning har en så god tilværelse, som jeg stort set kan have lov at ønske mig. Aldrig travlt, og sjældent tid til overs!

Har du en yndlingssalme/sang?

Jeg synes, vi har en righoldig sangskat, som vi jo med glæde gør brug af i Ubberup. Jeg vil nævne tre af de nye, som fik plads i vores tillæg til salmebogen: Johannes Johansens "Du, som har tændt millioner af stjerner", Jens Rosendals "Som solskin over mark og hav" og Halfdan Rasmussens "Med store undrende øjne".



Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed

01 sept	10:00	
08 sept	10:00	
15 sept	10:00	Hjertgudstjeneste
22 sept	10:00	
29 sept	10:00	Konfirmation
06 okt	Ingen	- pga Efterårsmoderne i Hvide-Havrebjerg. Læs mere inde i bladet!
13 okt	10:00	
20 okt	Ingen	
27 okt	10:00	
30 okt	17:00	Kirke for Krudtugler! Familiegudstjeneste med spising
03 nov	19:00	Allehelgen
10 nov	10:00	
17 nov	10:00	
24 nov	Ingen	
01 dec	14:00	Første søndag i advent. Kaffe i prækestegen

Kirkebil: Henvendelse til Steen Gammelby senest fredag kl. 18.00. Tlf. 40413347. Kirkebil kan også benyttes til møder og foredrag.

Telefonnumre m.v.:

Formand:

Steen Gammelby, 4041 3347

Graver:

Malene Allpass, 2285 3140

Graver:

Birgitte Simonsen 2285 3140

Organist:

Karen Margrethe Gammelby, 5950 0207

Kasserer:

Lonny Sørensen, 5929 4052 / 6174 2033

Præst:

Anna Blemmer Monrad, 5950 7008

E-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk

Hjemmeside: www.ubberupvalgmenighed.dk



Træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen

Kirkebladet er redigeret af Anna Monrad

Udgivet af Ubberup Valgmenighed

Ekspedition:

Verner Christensen, tlf. 5950 0301

Tryk: Sejers Bogtryk, tlf. 5965 6888