



# Kirke- bladet

for Ubberup Valgmenighed

Nr. 23

Juni, juli, august 2015



Husk Krudtuglernes Store Børnedag søn d. 14. juni kl. 11-15:  
Gudstjeneste, frokost, leg og til slut et brag af en børnekoncert!

# Kvinden, der mødte Jesus

## Bog anmeldelse



I starten af året udkom en bog med titlen *"Jeg mødte Jesus. Bekendelser fra en modvilligt troende"*. Forfatteren er den 53-årige journalist fra Nordjylland, Charlotte Rørth. Hun mødte Jesus i et kapel i Spanien i 2008 og igen i 2009. Møderne satte sig spor i hende—efterfølgende kunne folk omkring hende f.eks. se, at der ligesom stod et lys ud fra hende!

Ja, lyder det ikke bare mærkeligt? Jeg plejer da heller ikke at interessere mig for den slags bøger, men der er noget enormt dragende ved netop denne fortælling. Måske er det fordi, journalisten fra Nordjylland forekommer så pålidelig?

Hun fortæller i hvert fald helt nøgternt om sit møde med Jesus og om, hvordan hun i årene efter har forsøgt at tackle sit ændrede liv og livssyn. Hun opsøgte bl.a. forskellige læger, som udelukkede, at synet kunne skyldes f.eks. epilepsi. I bogen følger man hendes iver for med hjælp fra forskning, litteratur og religion at nærme sig en forståelse af det, hun har oplevet.

En anden grund til, at netop denne fortælling fængslede mig, er, at Charlotte Rørth ikke har nogen religiøs baggrund

og ikke var spirituelt søgende, da hun havde sit syn. Hun var "kulturkristen", dvs. døbt, konfirmeret og medlem af Folkekirken, men uden noget egentligt forhold til tro eller kirke.

Hun mener ikke selv, at hun er særligt udvalgt. Tværtimod. Hun føler sig helt almindelig—og når det kan ske for hende, kan det ske for alle, som hun siger.

Mødet med Jesus fyldte hende med stor ydmyghed og en dyb lykkefølelse. Idet Jesus stod over for hende, stod det hende klart, at han kendte hende. Hun følte sig set og favnet med alt, hvad hun var. Som hun prøvede at forklare sin mor det et par dage efter mødet: *"Det er som om, jeg elsker hele verden, som om han har lagt en kærlighed til andre ind i mig, som er så stor, at der er rigeligt til alle. Og at jeg derfor ikke behøver være bekymret for, om der er nok til mig. Han var der bare og elskede mig så meget, at jeg også bare kan elske andre uden nødvendigvis at skulle føle mig som noget særligt"* (s. 35).

Denne kvinde var indtil da stort set gået uden om kirke, Bibel, gudstjeneste og bønsspraksis, og alligevel kom hun via sit syn frem til netop det samme, som vi i kirken har prædikeret i 2000 år: at vi er set, elsket og favnet af Gud. Med alt, hvad vi er. Det er et forunderligt, stærkt og smukt budskab. Og det er interessant og velgørende at få det forkyndt af denne "modvilligt troende" journalist.

Anna Monrad

# ”Der er huuuul midt i muren, kære bestyrelse, kære bestyrelse...”

Billiedserie: Præsten har dokumenteret Rejsestaldens delvise fald og genrejsning.



Muren har længe ”bulet” lidt under vinduet, men pludselig en dag så det faretruende ud, og graveren råbte vagt i gevær...

Men inden nogen nåede at gøre noget som helst, faldt muren ned i nattens løb!



Mureren blev tilkaldt, og vores gamle rejsestald er i skrivende stund ved at blive lappet fint sammen igen!

# De (sagt)modige valgmenighedsfolk i Ubberup

Prædiken fra Palmesøndag 2015.

I dag fejrer vi kirkens fødselsdag, og i år er det 142 år siden, at der første gang var gudstjeneste her på palmesøndag 1873. Men før kirken kunne bygges og indvies, måtte valgmenigheden stiftes. Det skete d. 2. juni 1872, hvor der blev afholdt et møde i Friskolen i Ubberup. Friskolelærer Jens Nylev har skrevet følgende om dette helt afgørende møde i valgmenighedens historie: (Der citeres fra Holger Begtrup: "Dansk menighedsliv i grundtvigske kredse II", 1932, s. 177f.):

*"På det sidst afholdte møde blev sagen endelig vedtagen. Trier var kommen tilstede, og Burchardi fortæller derom således: "Jeg havde bedt Trier om at tale og tale alvorlig til os, så vi kunne mærke, at det var en alvorlig sag, vi havde for. Og han talte alvorlig, ja, næsten for alvorligt. Han spurgte os, om vi kunne stille os ved siden af den første menighed, og om vi kunne bringe et offer af 40.000 rigsdaler. På begge spørgsmål måtte vi svare nej og atter nej. Vi kan ikke sammenligne os med den første menighed, men vi tror, at ved at slutte os sammen i en valgmenighed kan vi bedre nå derhen imod. Og hvad penge-spørgsmålet angik, så havde vi aldrig tænkt derpå."*

Nylev fortsætter: *"Da sagen var drøftet, gik Trier ind i en anden stue og bad alle dem, som ville være med, om at komme derind og skrive deres navne. Og en for en gik de ind og skrev, og den dag var den tyvende kommen, så nu var tallet fuldt. - Da det var i orden, samledes den lille skare igen og sang: "Herren han har besøgt sit folk". Der var noget højtideligt over forsamlingen, og derfor kom sangen også til at tone med en forunderlig kraft. Under sangen kom Thomas Rørdam ind. (Han var dengang kapellan i Reerslev). "Jeg har ikke behov at spørge om, hvad her er sket", sagde han, "det*

*kan jeg høre på sangen". Derpå tog han ordet og talte varmt og inderligt om velsigelsen ved at være Gud Faders børn og stå i hans samfund. - Til sidst holdt Trier takkebøn, og da forsamlingen skiltes, var det med glæde i hjerterne og med tak til Gud for, at han havde givet dem nåde til at opleve denne stund og med inderlig bøn om, at hvad der her skulle begyndes, måtte blive til Guds ære og dem til gavn".*

Ja, jeg ved ikke hvordan I har det, men jeg synes, man mærker historiens vingesus, når man hører denne beretning om den store dag, hvor vores forfædre - jeres forfædre - tog beslutningen om at stifte valgmenigheden. Hvor må de have været stolte, da de palmesøndag året efter kunne indvie den smukke nye kirke!

Stifterne af valgmenigheden var alvorlige i den stund, hvor de tog det skridt, som satte dem fri. De kunne nu være kirke på den måde, som de efter deres grundtvigske overbevisning mente, var den rigtige. Det skulle ske til Guds ære - og de følte, at Gud var med dem i det, de havde for.

Det var en modig beslutning at oprette en valgmenighed - Ubberup var som bekendt den første valgmenighed på Sjælland. Mod skulle der til, og mod havde de, de tyve stiftende familier. Men bemærk, at de ifølge Nylevs beretning ikke var overmodige. De stillede sig ydmygt an overfor opgaven. De afviste Ernst Triers sammenligning mellem dem og de første kristne, - altså de, der efter i tiden efter Jesus dannede den første kristne menighed.

Min prædiken i dag skal handle om mod. Den skal handle om det mod, som ikke er overmod - og heller ikke er mismod, for det er den anden modpol. Det mod, vi skal frem til, er det, som findes midt i mellem, nemlig det sagte mod - sagtmodigheden. Da Jesus red ind i Jerusalem var han sagt-

modig, står der i Matthæusevangeliet. Som han kom der på æslet, opfyldte han de gamle profetier om Messias. Ved at komme ridende på æslet, viste han altså folket, at han var den konge, de havde ventet. Men han ville ikke være deres konge og befrier i jordisk forstand. Hans kongedømme var åndeligt, ikke verdsligt, og derfor skiftede stemningen som bekendt i dagene efter palmesøndag og folket vendte sig imod Jesus.

Nå, men tilbage til sagtmodigheden. Da Jesus red ind i Jerusalem, vidste han, at det ville ende med lidelse og død. Vi, der hører fortællingen, ved også, at langfredag venter lige om hjørnet, og vi kan derfor måske høre nogle dystre undertoner i de ellers så glade jubelråb, som kommer fra menneskeskaren. Jesus lader sig dog ikke kue af fremtidsudsigterne - næh, han rider roligt og fattet ind i byen og påtager sig rollen som Messias. Han falder heller ikke i den anden grøft - som hvis han var kommet som en anden Klods Hans på gedebukken—jublende og selvsikker idet han indtog byen. Klods Hans er skrydende i sit overmod - det er Jesus ikke. Jesus er præget af det sagte mod, det stille, ydmyge mod.

Og livet kræver mod - det ved vi godt. Vi har brug for livsmod. Bestandigt trues vi af alt det, der vil tage modet fra os - skuffelser, nederlag, ulykker, modgang. Når sygdom og død trækker skygger ind over vores liv, kan vi miste livsmodet og blive mismodige. Den mismodige vover ikke længere at håbe, tør ikke at glæde sig til noget, for hun er bange for at blive skuffet. Hun væg-  
rer sig ved at tage del i livet.

Vi prøver at skåne hinanden for skuffelser og livets hårdhed - vi fortæller de unge, at de skal tro på sig selv, de skal tro, at de er noget. Men det kan risikere at ende i overmod eller selvforherligende hovmod. Overmodet og hovmodet fornægter livets hårde sider, ja fornægter alt andet end sig

selv og er ikke til at holde ud. Mismodet derimod fornægter glæden og tør hverken tro på sig selv eller på noget godt i livet.

Imellem mismodet og hovmodet ligger vel sagtmodigheden - det sagte mod - det mod, som Jesus havde palmesøndag. Jesus lukker ikke øjnene for den lidelse, der venter ham. Han ser lidelsen i øjnene, men uden at blive mismodig. Han glæder sig med vennerne og glæder sig over folkets hyldest, men er ikke hovmodig eller overmodig.

Hvor fik Jesus sit sagte mod fra? Han fik det fra Gud - det kom af, at hans liv lå i Guds hånd. Han levede i tillid til, at øjeblikkets glæde var en gave fra Gud - og at Guds hånd også ville holde ham fast, når lidelse og død truede.

Det sagte mod er troens gave. Når vi lægger vores liv i Guds hånd, får vi det sande mod, som gør, at vi kan se virkeligheden i øjnene og alligevel være helt og fuldt til stede i øjeblikket.

Vores forgængere, som byggede kirken her, havde det sagte mod. Vi, der er her nu, har det også. Vi fik det sagte mod, da vi blev døbt. Når vi fatter det - fatter mod - fatter sagtmodighed, så kan vi fortsat finde mod til at være hinanden nær, i glæde og i fest og i trængsler og lidelser, i tillid til, at Guds hånd altid holder os fast. Amen.

*Anna Monrad*

## Nye medlemmer:



Noah Kortegaard Greve  
Jonas Bangsted Pedersen  
Søren Haue

- Velkommen i Ubberup Valgmenighed!

# Det sker i Ubberup Valgmenighed



Arne Haugen Sørensen:  
"Vandringsmanden"

## Ons d. 10. juni kl. 19: Vandregudstjeneste/ sangaften i kirken

Nu gør vi det: Vi bringer gudstjenesten ud i den lyse sommeraften! Vi begynder i kirken, hvor vi sætter gudstjenesten i gang. Derefter tager vi salmebogen under armen og fortsætter ud på en 2,2 km lang rute. Undervejs stopper vi og synger salmer, lytter til prædiken osv.

Er man gangbesværet, skal man endelig ikke blive hjemme af den grund! Karen Margrethe bliver i kirken og synger med dem, der ikke har mod på gåturen! Når "vandremenigheden" vender tilbage til kirken, samles vi alle på kirkegården og synger den sidste salme.

## Søn d. 14. juni kl. 11-15 Børnedag!

Tag hele familien med til Krudtuglernes store Børnedag!

Vi begynder i kirken med en festlig gudstjeneste for store og små. Derefter serveres der lækre hjemmelavede burgere i Samlingssalen. Når maverne er fulde, bliver der sat gang i nogle aktiviteter og lege for børnene (mens de voksne kan tage en kop kaffe!) og til slut runder vi dagen af med en koncert, hvor Anna og Jóannes spiller bl.a. sange fra Trolle & Tormods børnemusik.

Alle i aldersgruppen 0-99 år er meget velkomne!

Tilmelding til Anna senest d. 11. juni på ubberupvalgmenighed@mail.dk eller tlf. 59507008.



## Søn d. 30. aug kl. 10: Gudstjeneste tilrettelagt af konfirmanderne

Når man går til præst, skal man lære gudstjenesten at kende. Det gør man ved at gå i kirke—men det er også en rigtig god øvelse selv at skulle planlægge og medvirke ved en gudstjeneste! Derfor er det konfirmanderne, der sammen med præsten står ved roret, når vi denne dag samles til gudstjeneste. Vores fire konfirmander skal vælge salmer, skrive bønner, læse op og holde prædiken. Og så har de bestemt, at vi skal have is efter gudstjenesten! Så der bliver noget at se frem til. Vi håber, I vil være med.



# Mød et medlem

Ane Lund Stochholm

## Hvornår satte du første gang dine ben i Bethlehemskirken?

Det var i 1992, da jeg gik til præst og blev konfirmeret af Margrethe Brodthagen. Jeg har nok også været der før, men så vidt jeg husker, var det da jeg skulle konfirmeres, at vi meldte os ind.

Jeg fik to nye veninder på konfirmandholdet, som jeg stadig ser. Vi var syv på konfirmandholdet, og det var simpelthen så hyggeligt! Vi følte os helt hjemme i præstegården, det var meget hjemligt at komme der. Vi legede også i haven, kan jeg huske. Der var sådan en meget legende tilgang til det hele, som jeg godt kunne lide.

## Hvad har været din største oplevelse i Ubberup Valgmenighed?

Det må have været vores bryllup! Vi blev gift i 2007, da jeg var gravid med Tristan. Det var lige inden, Margrethe stoppede, så hun nåede lige at vie os. Det var en rigtig stor dag. Det var ikke lige meget for mig, hvilken kirke, vi blev gift i. Det betød meget for mig, at det blev Ubberup, som jeg havde et forhold til.

## Hvad bruger du kirken til?

Efter jeg blev konfirmeret, har jeg været i kirke hver jul. Men efter jeg selv fik børn, har det ikke passet så godt til jul med tidspunktet der om eftermiddagen. Derfor er vi rigtig glade for, at der nu er kommet en ekstra julegudstjeneste for børn om formiddagen!

Jeg har aldrig været en specielt god kirkegænger, men jeg kunne godt forestille mig, at jeg senere hen godt kunne tænke mig at gå mere i kirke. Jeg kan godt lide det, og jeg elsker at synge. Der er så mange smukke salmer.

Lige i de her år, hvor børnene er små, er

det Kirke for Krudtugler, som vi kommer til. Det er dejligt at kunne hygge med børnene i kirken, og jeg vil gerne vise dem, at kirken er et rart sted. Det er vigtigt, at de kender kirken som et sted, man kan være glad og have det godt—og ikke kun som et sted, man kommer, når man er ked af det, fordi nogen skal begraves. Og så er det dejligt, at mine forældre også nyder at komme til ”krudtugler” med børnene.

## Hvad er din tilknytning til egnen?

Jeg er født i Kalundborg, og har altid boet her i området. Min tipoldefar var med til at grundlægge valgmenigheden, og det har altid været den kirke, vi har følt os knyttet til.

Min mand Fritz er også her fra egnen, og vi har hele vores familie og omgangskreds her. Så her bliver vi boende—jeg kunne ikke forestille mig at bo andre steder.

## Kan du beskrive dit livssyn?

Jeg synes generelt, at jeg er positiv. Jeg er glad, så længe vi har det godt og har hinanden. Det er vigtigere end det materialistiske. -Skidt med, om nu alt ser helt perfekt ud. Det er ikke det, man bliver lykkelig af!

Jeg synes nogen gange, at jeg er lidt for meget en bekymret sjæl. Men der er jeg glad for, at jeg har et trygt forhold til kirken. Jeg tænker ikke så meget over min tro i hverdagen, men når jeg får brug for det, er det rart at have noget at tro på. Det er en tryghed for mig.

## Har du nogen særlige interesser?

Familien er det vigtigste for mig. Men jeg går også meget op i mit arbejde som sygeplejerske, og vil gerne gøre det så godt for patienterne som muligt.

## Har du en yndlingssalme/sang?

Ja, ”Op al den ting”. Den synger vi tit. Den har nogle fine billeder og fortæller om alt det, Gud har skabt til os og gjort for os.



Afs:  
Verner Christensen  
Tingvejen 42  
4400 Kalundborg

## Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed

07 juni	Ingen	(pga. Årsmøde i Rødding Frimenighed)
10 juni	19:00	Vandregudstjeneste + sang i kirken—læs inde i bladet
14 juni	11:00	Familiegudstjeneste—Børnedag. Se inde i bladet.
21 juni	10:00	
28 juni	10:00	
05 juli	Ingen	
12 juli	Ingen	
19 juli	Ingen	
26 juli	Ingen	
02 aug	Ingen	
09 aug	10:00	
16 aug	10:00	
23 aug	10:00	
30 aug	10:00	Konfirmanderne står for gudstjenesten

**Præst Anna Monrad holder ferie fra d. 13. juli til d. 2. august. Janne Sulkjær fra Vallekilde afløser og kan kontaktes på tlf. 5965 6508.  
Graver Birgitte Simonsen holder ferie fra d. 13. juli til d. 2. august.**

---

Kirkebil: Henvendelse til Steen Gammelby senest fredag kl. 18.00. Tlf. 40413347. Kirkebil kan også benyttes til møder og foredrag.

---

### Telefonnumre m.v.:

#### Formand:

Steen Gammelby, 4041 3347

#### Graver:

Birgitte Simonsen. Træffetid på tlf. 2285 3140  
tirs-fre kl.11.30-12.30.

#### Organist:

Karen Margrethe Gammelby, 5950 0207

#### Kasserer:

Lonny Sørensen, 5929 4052 / 6174 2033

#### Præst:

Anna Monrad, 5950 7008.

E-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk

Hjemmeside: www.ubberupvalgmenighed.dk



Træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen

Kirkebladet er redigeret af Anna Monrad  
Udgivet af Ubberup Valgmenighed  
Ekspedition:  
Verner Christensen, tlf. 5950 0301  
Tryk: Sejers Bogtryk, tlf. 5965 6888