

Kirke- bladet

for Ubberup Valgmenighed

Nr. 33

Dec 2017, jan, feb 2018



Der ventes spændt på julegudstjeneste og Gunnar Riis...
Igen i år holder vi jul for børn d. 24. december kl. 11.

Nyt fra bestyrelsen

Vores utroligt dygtige og trofaste kirkesanger gennem 42 år, Dorete Lauridsen, har besluttet sig for at stoppe som kirkesanger i Ubberup. På menighedens vegne vil vi gerne takke Dorete for de utallige stunder, hvor vi gennem årene har fået lov at nyde hendes smukke stemme. Vi vil se frem til fortsat at nyde Dorettes sang og tilstedeværelse, men nu fra kirkebænken. Dorete vil heldigvis gerne være behjælpelig, indtil vi finder en ny kirkesanger, og det er vi hende taknemmelig for.

Vi skal have udskiftet en del af hækkene omkring kirkegården. Hækken mellem det sydligste af kirkegården og marken er blevet fjernet og vil blive erstattet af en ny ligusterhæk. Der vil blive opsat et hegn, som hækken kan gro op ad.

Bestyrelsen

Valgmenighedens jule-quiz!



Præstemand Jóannes har forfattet en quiz! Forbogstaverne på de rigtige svar danner tilsammen et ord. Rækkefølgen af forbogstaver følger rækkefølgen af spørgsmål. Dette ord er svaret på quizen. Skriv dit svar til præsten senest d. 15. dec. Vinderen vil blive trukket til julemødet d. 17. dec. For at kunne vinde den hemmelige præmie skal man være til stede ved julemødet!

1. Hvad hed valgmenighedens anden præst til efternavn?
2. Hvad hedder vores kasserers mand til fornavn?
3. Hvilken dag fejrer vi kirkens fødselsdag?
4. Hvad hed Uffe Hansens efterfølger til fornavn?
5. Hvad hedder det grundtvigske møde- og kursussted i Slagelse?
6. Hvad er fornavnet på bestyrelsens formand fra 1997-2003?
7. Hvad hedder landsbyen, der ligger mellem Spangsbro og Ubberup?
8. Vi mener, at altertavlens ramme er skåret af Larsen Stevns. Men hvad hed han til fornavn?
9. I den gamle graverbolig med den smukke have bor den gamle graver. Hvad hedder han til efternavn?
10. Hvad hedder det, man spiser til nadveren?
11. Hvilken slags træer gror langs vejen, der går fra Tingvejen og op til kirken?
12. Hvilken kendt salmedigter hed Bernhard Severin til fornavn?
13. Hvem har skrevet salmen "Bøj, o Helligånd" ? (efternavnet!)
14. Hvad var fornavnet på både V.J. Hoffs og Carl Kochs hustruer?
15. Hvem sidder på loftet med sin julegrød?

Skal du konfirmeres i 2018 ?



Konfirmationen 2017. Foto: Heidi Skov

- Så læs med her!

Konfirmationsforberedelsen begynder i april. Selve konfirmationen bliver søndag d. 30. september 2018 kl. 10.

Alle kommende konfirmander og deres forældre indbydes til introduktionsaften i præstegården onsdag d. 31. januar kl. 19.

Her vil konfirmander og forældre få lejlighed til at hilse på hinanden og på præsten. Formand for bestyrelsen, Steen Gammelby, vil også være til stede. Jeg vil fortælle lidt om alt det sjove, spændende, alvorlige og tankevækkende, vi skal være sammen om i konfirmationsforberedelsen det næste halve års tid. Sammen skal vi også finde ud af hvilken ugedag, konfirmanderne skal gå til præst. Konfirmationsforberedelsen ligger efter skoletid (ca. 15.30-17.30), afhængig af konfirmandernes skoleskemaer.

Alle interesserede er velkomne til introduktionsaftenen. Alle kan blive konfirmeret i Ubberup Valgmenighed, men familier, der ikke er medlemmer, vil blive opkrævet 1500 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med konfirmationsforberedelsen.

Vi glæder os til at møde jer alle sammen!

Anna Monrad

Jul i Ubberup Valgmenighed i gamle dage

For nylig er vi kommet i besiddelse af en hyggelig, gammel beretning, som Margrethe Sørensen (1890-1966) har skrevet til sine efterkommere. Margrethe var datter af Kristen Jørgensen, som fra 1882 var ansat som "ringer" ved valgmenigheden. Han og hustruen Bodil Marie sørgede for varme i kirken, passede kirkens område og tog sig af folkene, der kom i kirke (og deres heste). Kristen og Bodil Marie boede først i lejligheden over rejsesalden. Efter samlingssalen kom til i 1890, flyttede familien over i lejligheden over salen. Som voksen byggede Margrethe og hendes mand Hans Jørgensen huset på Tingvejen 49, som senere blev købt af valgmenigheden og brugt som graverbolig (nu Karl Buchs hus).

Her kommer Margrethes beretning:

"Jeg vil skrive det ned, jeg kan huske fra Julen i mit Barndomshjem.

Min Far og Mor havde jo travlt med at gøre Kirken fin til Juledag, feje og strø Sand, støve alting af, pudse Lysestagerne, og 2 store Grantræer blev stillet i Koret, og min Far fyrede med Kul i to store Kakkellovne, allerede Dagene før og Julenat; og så skulle der fejes og strøs Sand i den store Sal for Kirkefolkene hang jo deres Tøj, Kapper og Sjaler der, og i Kaffestuen var der dejlig Varme, hvor dem der kom langt borte fra spiste Frokost og saa købte de Kaffe og Vinerbasser til, 10 øre for Kaffen og 4 øre for Basserne.

Men Juleaften i vore egne Stuer var ogsaa dejlig, vi fik Medisterpølse og Ribensteg, og noget saa flot med med brun Sovs og skrællet Kartoffler, og saa fik vi alle sammen hver en snaps Hyldebærsaft, jeg var den mindste, jeg fik først, så gav vi hinanden Haanden og sagde tak for Mad. Juletræ bestod af de nederste Grene fra de store Juletræer fra Kirken, og Fars Støttekæp blev sat ned i en spand Sand og saa blev Grenene bundet fast der, og det blev pyntet med gammel Julestads vi havde faaet fra Præstegaarden og saa gik vi rundt



Bodil Marie og Kristen Jørgensen

omkring det dejlige Juletræ og saa sang vi "et barn er født i Betlehem" og "dejlig er den himmel blaa", "Nu har vi jul igen", derefter spillede vi Kort, sidste stik om en Pebernød, og "køre i Skoven", og så var vores Juleaften til ende. Julegaver det kan jeg ikke huske, vi fik sikkert pyntet vores Dukker, jo, vi fik da et Kræmmerhus med Pebernødder og Brøssukker i. Så skulle vi i Seng, Mor skulle jo have alting i orden til Julemorgen naar Folk strømmede ind, og Far skulle i Kirken og fyre Julenat.

Juledag gik vi børn rundt omkring Kirken og hørte paa naar de sang de dejlige Jule-salmer, vi var for smaa til at være med, min Far og Mor havde jo ikke Tid til at gaa i Kirke Juledag, min Far skulle jo se efter alle de mange fremmede Heste og min Mor havde fuldt op at bestille, med al det megen. Om Julemiddag fik vi kogt Mælk med 1 rundenum Rugbrød og 1 Bolle til.

Det var det jeg kan huske fra Julen,

Bedstemor Margrete."

Det sker i Ubberup Valgmenighed

Søn d. 17. dec kl. 19: Lucia og julemøde

Vi begynder i kirken, hvor 6. kl. fra Tømmerup Friskole vil gå luciaoptog for os. Der vil også være andre musikalske indslag og fællessang. Derefter julemøde i samlings salen med kaffe og æbleskiver og lidt underholdning.



Tors d. 4. januar kl. 14-16: Strikkeeftermiddag i præstegården

Vi mødes til en hyggelig stund, hvor vi går i gang med at strikke dåbsklude (læs mere på side 6). Medbring selv pinde str. 2,5 og 3.



Ons d. 10. januar kl. 14-16: Sangeftermiddag

Før kaffen skal vi synge vintersange og nye salmer, som vores organist Karen Margrethe har valgt. Efter kaffen er der "ønskekonzert", hvor I bestemmer, hvad vi skal synge.

Ons d. 24. januar: "Stjernesked" ved Karen Margrethe og Beate

Karen Margrethe Gammelby og Beate Fog-Larsen er klar med endnu et program med billeder, musik og fortælling. Denne gang er titlen "Stjernesked", og vores to lokale "stjerner" lover, at stjernerne vil falde ned mange forskellige steder, både geografisk og i de tekster, toner og fællessange, som ledsager billederne.



Søn d. 4. februar kl. 17: Kyndelmisse og suppe

"Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude..." - vi fortsætter vores hyggelige tradition med at mødes til kyndelmisse. Efter gudstjenesten er der suppe i samlings salen, og til sidst synger vi nogle vintersange. Pris 15 kr.

Søn d. 11. februar kl. 14: Fastelavn for Krudtugler

Så er der atter fastelavnsfest, og det er for alle i alderen 0-101 år! Så tag jeres børn, børnebørn eller oldebørn med til en dejlig dag for hele familien. Vi begynder i kirken med en festlig gudstjeneste. Derefter er der tøndeslagning i rejsestalden (for de små børn foregår det inde i graverens værksted. Husk varmt tøj til de større børn!) og til sidst står Bente og Helge klar med lækre fastelavnsboller i samlings salen. Der er ingen tilmelding - og det er gratis!



Ons. 28. februar kl. 19: Kapellanboligen og dens beboere i 125 år

Kapellanboligen har kun i ét ud af sine nu 125 år fungeret som det, den blev bygget til. Denne aften fortæller Beate Fog-Larsen og Jens Birk Kristoffersen historien om huset og om de mennesker, der i kortere eller længere tid har boet der.

Strikkeeftermiddag i præstegården

For et år siden fik en præst i Østjylland en idé: Hun og nogle frivillige damer fra sognet begyndte at strikke små, fine klude med kristne symboler, som skulle bruges til at tørre barnets hoved efter dåben. Efterfølgende får familien dåbskluden med hjem som et minde om dåbsdagen.

Idéen har nu spredt sig til mere end 400 kirker rundt omkring i landet, hvor der strikkes på livet løs. Præsten, som startede det hele, har udviklet forskellige flotte mønstre og opskrifter, som er lige til at gå til.

Her i Ubberup har vi indtil nu brugt nogle store (og lidt klodsede) klædestykker til at tørre barnehovederne med. Så hjemmelavede dåbsklude ville da klart være en forbedring! Og vi har vel nærmest tradition for den slags "kollektivt håndarbejde"? - tænk bare på vores fine altertæppe, som valgmenighedens damer sammen broderede i 1950'erne! Så sådan et par klude skulle vi vel kunne klare i en håndvending? Og så er det da også hyggeligt at sidde og nørkle sammen!

Vi forsøger os i hvert fald med en strikkeeftermiddag i præstegården torsdag d. 4. januar kl. 14-16. Her går vi i gang med dåbskludene, som så efterfølgende kan strikkes færdige derhjemme. Hvis der så er stemning for det, kan vi planlægge flere strikkeeftermiddage.

Jeg sørger for opskrifter, garn, kaffe og kage. Medbring selv strikkepinde str. 2,5/3.

Anna Monrad



Her er nogle eksempler på dåbskludene, som min faster Mette har strikket.

Nye medlemmer:

Viktor Brøchner Elsby
Freja Brøchner Elsby
Beth Maria Jørgensen



- Velkommen i Ubberup Valgmenighed!



Mød et medlem

Line Breindahl Knudsen

Hvornår satte du første gang dine ben i Bethlehemskirken?

Jeg blev døbt i Dianalund, fordi min mors familie hører til der. Min lillebror Andreas blev døbt her i 2002, så det har nok været første gang, jeg var i Bethlehemskirken.

Hvad har været din største oplevelse i Ueberup Valgmenighed?

Min lillebrors dåb husker jeg ikke så godt, så det må være min konfirmation! Vejret var megagodt den dag, og jeg svævede oppe på en sky hele dagen. Jeg havde talt ned til dagen, og da den så kom, sad jeg i kirken og tænkte: "Nu er det nu!" Det var helt eventyrligt. Vi holdt festen i samlings-salen, og det gav en god sammenhæng. Da min bror blev konfirmeret sidste år, vidste jeg lige, hvordan han havde det!

Mange af mine klassekammerater undrede sig over, at jeg ikke gik til præst sammen med dem. Det var også et lidt svært valg for mig at skulle noget andet end de andre, men jeg var alligevel fast besluttet. Og jeg blev så glad for at gå til præst i valgmenigheden. Det var slet ikke skoleagtigt, men virkelig hyggeligt. Det var dejligt at være på et lille hold og føle, at vi blev taget seriøst, og at forløbet var formet lige til os. Sådan en oplevelse burde alle have!

Jeg fik nye venner, da jeg gik til præst her, også nogle, som jeg stadig ser og som kommer fra en baggrund, der ligner min.

Hvad bruger du kirken til?

Min mor (Rikke Breindahl Knudsen) er vokset op i et meget kristent hjem, hvor de gik i kirke hver søndag. Hun går stadig i kirke tit. Det er så ikke gået så meget i arv til os børn. Vi kommer altid i kirke juleaften, men ellers ikke så tit. Men jeg kan faktisk godt lide at komme i kirke. Der er en helt speciel stemning i kirken, som om at tiden står

stille. Så har man ikke alt muligt andet, man skal tænke på, men kan koble helt af. Det er rart. Og det er fedt at sidde så mange sammen og at synge sammen.

Hvad er din tilknytning til egnen?

Jeg er født i Snertinge. Min far (Jesper Mægaard Knudsen) og hans familie hører til valgmenigheden, så da vi omkring 2002 flyttede til Viskinge, valgte mine forældre, at vi alle sammen skulle høre til i valgmenigheden. Vi syntes, der var mere liv og engagement der. Jeg har gået i folkeskole i Svebølle, og nu går jeg i 2. g på Kalundborg Gymnasium.

Kan du beskrive dit livssyn?

Som så mange andre i min alder er jeg nok i gang med at finde mig selv. Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke lader sig styre af andre. Man skal lytte efter i sig selv og gøre det, der gør én glad.

Jeg har fået med hjemmefra, at man altid skal tage hensyn til andre og være omsorgsfuld og åben for nye indtryk.

Mit efterskoleophold har givet mig en styrke i forhold til at komme på gymnasiet, fordi jeg er blevet mere åben overfor at møde nye mennesker. Jeg tænker også mindre over at skulle se ud på en særlig måde eller gå i det "rigtige" tøj. Jeg hviler mere i mig selv nu.

Har du nogen særlige interesser?

Jeg er et familiemenneske. Jeg elsker at være sammen med min familie, mine venner og min kæreste. Jeg bruger også meget tid på fodbold, og det er jeg rigtig glad for, for der ser jeg mine veninder og får et friskt pust. Jeg har også fritidsarbejde i Føtex. Nogle gange savner jeg dog at være hjemme, når der er så mange planer i skemaet.

Har du en yndlingssalme/sang?

Ja, siden jeg gik på efterskole, har jeg været glad for Per Krøis Kjærgaards "Kære linedanser".



Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed

03 dec	14:00	1.søn i advent. Kaffe i præstegården efter gudstjenesten
10 dec	10:00	
17 dec	19:00	Lucia i kirken og derefter julemøde
24 dec	11:00	Julegudstjeneste for børn og barnlige sjæle
24 dec	16:00	Julegudstjeneste "som vi plejer" (og børn er velkomne!)
25 dec	10:00	Juledag
01 jan	15:00	Nytårgudstjeneste (bemærk: ændret tidspunkt!). Bagefter siger vi godt nytår med bobler og kransekage
07 jan	Ingen	
14 jan	10:00	
21 jan	10:00	
28 jan	10:00	
04 feb	17:00	Kyndelmisse og suppe
11 feb	14:00	Fastelavn for alle i alderen 0-101 år
18 feb	Ingen	
25 feb	10:00	Degnegudstjeneste med kirkekaffe!
04 mar	10:00	

Præst Anna Monrad holder ferie fra d. 12.-25. feb. Janne Sulkær i Vallekilde vikarierer (tlf. 59656580).

Kirkebil: Henvendelse til Steen Gammelby senest fredag kl. 18.00. Tlf. 40413347. Kirkebil kan også benyttes til møder og foredrag.

Kontaktoplysninger:

Kirkens adresse: Tingvejen 47, 4400 Kalundborg

Formand: Steen Gammelby, tlf. 4041 3347
Graver: Birgitte Simonsen. Træffetid på tlf. 2285 3140 tirs-fre kl.11.30-12.30.
Organist: Karen Margrethe Gammelby, tlf. 5950 0207
Kasserer: Lonny Sørensen, tlf. 5929 4052 / mobil 6174 2033
Præst: Anna Monrad, tlf. 5950 7008.
E-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk
Hjemmeside: www.ubberupvalgmenighed.dk
Facebook: facebook.com/ubberupvalgmenighed



Træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen

Kirkebladet er redigeret af Anna Monrad
Udgivet af Ubberup Valgmenighed
Ekspedition:
Verner Christensen, tlf. 5950 0301
Tryk: Sejers Bogtryk, tlf. 5965 6888