



# Kirke- bladet

for Ubberup Valgmenighed

Nr. 35

Juni, juli, august 2018



Maja Mosdal Andreassen (8 år) har tegnet vores Sankthans-aften! Læs s. 5.

# ”Nøjsomheden”

Lille og lavstammet kom hun i sine gamle kortskafede gummistøvler, der slubrede om fødderne på hende. Hun kom gående forbi præstegården og kirken, videre forbi kirkegården og ud til landevejen, hvor hun tog med Svebøllebilen, når hun en sjælden gang skulle til Kalundborg for at købe de få ting, som hun ikke var selvforsynende med.

Det var Anna ”polak”. Hun boede i Nøjsomheden, det lille hus, der ligger næsten midt på stien mellem Ubberup præstegård og Ubberup Højskole.

Det lille hus er, lige så længe jeg kan huske, blevet kaldt ”Nøjsomheden”. Huset har antageligt fået dette navn, fordi det var yderst beskedne og nøjsomme forhold, familien Anna ”polak” og Ejnar Nielsen levede under i de godt 50 år, hvor de boede i huset, og deres fem børn voksede op.

Ved udskiftningen i begyndelsen af 1800-tallet var lodden her, matr. nr. 25, fælles tørvemose for de tre nordligste gårde i sognet, herunder Asminstrupgården.

Omkring det tidspunkt, da Betlehemskirken blev bygget i 1872-73, blev parcellen delt, så ca. 1/8 blev frastykket, og huset blev opført. Det var den daværende ejer af Asminstrupgården, der byggede huset i sidste halvdel af 1800-tallet, og det var hans søn, Jørgen Fraas, der i 1931 solgte huset til Ejnar Nielsen, der var gift med Anna. Huset var oprindeligt opført som en vinkelbygning med stråtag. I vinkelbygningen var der en lille stald med plads til en

ko, et par får og en ged.

Anna ”polak” eller Andrejssach, som hun hed, var bare 16-17 år, da hun kom til Danmark som roepige umiddelbart før 1. verdenskrig. Der kom mange polske piger til egnen dengang, fordi sukkerfabrikken i Gørlev startede i 1912. Det var hovedsagelig til godserne og de større gårde, pigerne kom. Men så længe krigen varede, kunne de ikke rejse hjem igen. I nogle tilfælde anede godsejerne derfor ikke, hvad de skulle stille op med de polske piger, og tilbød en medgift på 500 kr., hvis en dansk mand giftede sig med en polak. Det fortælles, at det var på den måde, at Anna blev gift og fik sin familie her.

Hun blev gift med Ejnar i den katolske kirke i Holbæk i 1921, hvorefter de bosatte sig i Værsløv, og der blev den ældste dreng, Aksel født. Et par år efter flyttede de til Kelleklinte, hvor Ejnar blev røgter på Kelleklintegården. Her blev de to piger, Helena og Anna født. Det var Jørgen Fraas, der ejede Kelleklintegården, så det er formentlig gennem ham, Ejnar og Anna er blevet opmærksomme på det lille hus ved foden af Bøgebjerg.

I hvert fald købte familien i 1931 ”Nøjsomheden” af Jørgen Fraas, og her blev de to yngste drenge, Peter og Poul født. Ejnar arbejdede i perioder som pedel på højskolen, og Anna passede sin store have, som gik helt ned til mosen, og helt hen til kommuneskellet ved præstegården. Den velpassede have kunne - så længe nøjsomheden rådede - sammen med de få husdyr

På dette gamle ma-  
leri af Johan Ulrik  
Bredsdorff har vi  
Bøgebjerg til højre,  
og Nøjsomheden  
kan skimtes ca. midt  
på billedet.  
Bagerst (med tre  
skorstene) ses præ-  
stegården.  
Huset i forgrunden  
eksisterer ikke læn-  
gere.



holde familien selvforsynede med de fleste fornødenheder.

Anna havde aldrig gået i skole og kunne hverken læse eller skrive, og hun talte og forstod kun nogenlunde dansk. Derfor misforstod hun ofte det, som naboernes børn sagde. Hun troede, de drillede, og blev stiktosset - så på den måde blev hun et let offer. Når Anna fik post, var det som regel postbuddet, der læste op for hende. Hvis det var lange breve, gik hun hen til præstegården, og fik Uffe Hansen til at læse dem for sig.

Ejnar døde i 1965 og Anna 22 år senere, 90 år gammel. De seneste år boede hun i Kalundborg, og huset blev solgt. Den næste ejer var Carl Ringius, han købte huset i 1987 og begyndte en større ombygning. Han var en krakiler og en gnaven type, der spærrede kirkestien af med kampesten, fordi han påstod, at folk kiggede ind af vinduerne, når de gik forbi.

Det blev til stor gene for højskolen og

eleverne, og da det var en offentlig sti, blev sagen meldt til politiet. Politiet kunne ikke finde på andet at sige end, om ikke folk bare kunne gå en anden vej, så manden ikke blev generet?

Ombygningen gik i stå, og i en periode lå det hele nærmest som en ruin. Carl døde i efteråret 1990, og kort før jul kom huset på tvangsauktion. På det tidspunkt var Finn Abrahamowitz forstander, og jeg var formand for højskolens bestyrelse. Jeg foreslog Abrahamowitz, at højskolen skulle købe huset, så vi slap for problemer med fremtidige ejere. Der blev budt 5.000 kr. for hele herligheden, og det fik vi hammerslag på.

De første mange år derefter brugte højskolen huset som fjernlager, derefter som lerværksted. For nylig er det blevet sat i stand og indrettet til fitness-lokale. Et tidligere højskolehold har bygget et shelter ved siden af det lille hus, som stadig bærer navnet "Nøjsomheden".

*Jens Birk Kristoffersen*

# Udflugt til Skovgaardmuseet i Viborg

**Lørdag d. 8. september** har vi arrangeret en dagstur i bus til Skovgaardmuseet i Viborg. Kunne det ikke være noget for dig?

Hvorfor? Fordi Skovgaard-familiens værker er kunst af høj karat, og fordi man næsten ikke kan besøge en grundtvigsk valgmenighed eller højskole uden at støde på en Skovgaard eller to! Overalt i det grundtvigske landskab møder vi Skovgaard-familiens kunst. På museet i Viborg er de specialister i Skovgaard, og det smukke hus rummer en stor samling. Netop i sommer åbner den flotte udstilling, "Ud af sin brors skygge", om Niels Skovgaards malerier. Niels Skovgaard var ikke blot kunstmaler, men også billedhugger, illustratør og keramikker. Hans mest kendte værk er nok den tegning, som pryder ryggen på Højskolesangbogen.



Her kommer programmet for dagen:

- 07.30 Bussen kører fra kirken i Ubberup  
På vej til Viborg holder vi en pause og spiser den medbragte mad.
- 11.30 Ankomst til Viborg
- 12.00 Rundvisning og besøg på Skovgaardmuseet
- 14.30 Vi besøger Viborg Domkirke, som Joakim Skovgaard har dekoreret.
- 15-17 Fri leg
- 17.00 Bussen kører hjemad. Undervejs stopper vi og spiser aftensmad (er inkluderet i prisen). Drikkevarer skal du selv betale.
- 21.30 (Ca.) ankomst til Ubberup

Det koster 450 kr. for hele turen. Du skal selv medbringe en madpakke til turen derover.

Meld dig til hos præst Anna Monrad ([ubberupvalgmenighed@mail.dk](mailto:ubberupvalgmenighed@mail.dk) / tlf. 5950 7008) senest d. 15. aug. Der kan sidde op til 50 personer i bussen. Hvis der er for få tilmeldte, bliver turen aflyst. Vi glæder os til en dejlig tur!

*Beate Fog-Larsen og Anna Monrad*

# Det sker i Ubberup Valgmenighed

---

## Lørdag d. 23. juni kl. 17: Sankthans for store og små!

Hvor findes der et sankthans-arrangement, som er for alle aldre, og hvor man synger MERE end bare Midsommervisen? Hvor findes der et bål, som bliver tændt FØR de mindre børns sengetid? Indtil nu har svaret været: "Ingen steder!" Men fremover bliver svaret: "I Ubberup, selvfølgelig!"

I skarp konkurrence med lokalområdets øvrige fine bålfester forsøger vi os i år med vores egen "grundtvigske Sankthans-fest". Vi begynder i kirken kl. 17 med en kort og børnevenlig gudstjeneste. Derefter kan man købe grillede pølser og drikkevarer til en billig pris. Der vil blive arrangeret forskellige lege for børn og barnlige sjæle (bl.a. tovtrækning!). Vi tænder bålet kl. 19.

Ca. kl. 20 tænker vi, at børnene skal hjem i seng, og vi andre vil så trække ind i samlings salen, hvor Karen Margrethe Gammelby vil holde sangtime med os. Der vil også være kaffe, kage og øl.

Vi håber på stor opbakning fra både små og store!

---

## Søndag d. 1. juli kl. 19: Vandregudstjeneste

Vi bringer endnu en gang gudstjenesten ud i den lyse sommeraften. Vi mødes i kirken og sammen går vi den 2,2 km lange rute forbi højskolen og tilbage til kirken. Undervejs stopper vi for at synge, lytte til en lille refleksion m.m. Vel mødt!



## Lørdag d. 8. sep: Udflugt til Skovgaardmuseet i Viborg

- Se omtale på modsatte side!

---

### Nye medlemmer

Berit Nattestad  
Karsten Holm  
Adam Elias Pedersen  
Bertram Cristian Pedersen  
Christina-Louise Larsen  
Freja Emilie Larsen  
Line Else Hedengran  
Michael Holmberg Jensen  
Viktoria Bangsted Nielsen  
Joan Lyk Andersen



**- Velkommen i Ubberup Valgmenighed!**

# Forår i Ubberup



Til venstre ses alle de flot udklædte børn, som deltog i årets fastelavnsfest. Lige før påske var der Kirke for Krudtugler, hvor påskebudskabet blev forkyndt i børnehøjde. Og så fik vi besøg af påskeharen, som havde gemt æg på de små plæner på kirkegården!



I april afholdt præstemand Jóannes sin første omgang "Snit-Snak" i præstegården. Der blev bl.a. fremstillet hjemmelavet pasta i lange baner. Det blev en festlig aften med mange kokke, meget snak og lækker mad!





# Mød et medlem

## Lisbeth Andreassen

### **Hvornår satte du første gang dine ben i Bethlehemskirken?**

Første gang blev jeg båret ind! Det var, da jeg blev døbt af Uffe Hansen påskedag 1964.

### **Hvad har for dig været den største begivenhed i Ubberup Valgmenighed?**

Det er svært at sige, men det var nok, da Margrethe Brodthagen blev ordineret. Det var en stor oplevelse, at den store ceremoni foregik lige her i vores kirke! Tænk bare, at det kunne blive arrangeret. Biskop Bertil Wiberg var mest stemt for, at det skulle være i domkirken, men Gunnar Jørgensen fik ham overbevist. Processionen med alle præsterne, biskop og provst, en fuld kirke, sammenkomst bagefter, taler og gaver - det var stort og meget specielt.

Men det var også en stor oplevelse, da min ældste niece Mathilde blev døbt. Da stod jeg og tænkte på, hvor mange generationer af vores familie, der nu er blevet døbt i den døbefont.

### **Hvad bruger du kirken til?**

Det er en stor del af min hverdag, fordi jeg er med på så mange måder, både aktivt og som deltager. Jeg deltager i alt, hvis jeg overhovedet kan. Jeg ville føle, at jeg gik glip af noget, hvis jeg blev hjemme. Og det er ligeså godt for mig at være med til at plante hæk, som det er at sidde på kirkebænken eller komme i Samlingssalen. Alt, hvad vi laver sammen, er en del af en helhed. Det er vel det grundtvigske, at det er lige vigtigt med menneskelivet og med kirkelivet. Det er en symbiose. Det hele bliver en helhed for mig.

Som barn kom jeg ikke i kirke så tit, men efter jeg blev konfirmeret, begyndte jeg at gå i kirke i Ubberup sammen med min farmor, og det var i den periode, min interesse for kirkelivet blev vakt.

### **Hvad er din tilknytning til egnen?**

Jeg er født i det hus på Tingvejen 35, hvor jeg nu selv bor. Da jeg var 6 år, blev min farmor enke, og hun overtog huset. Vi flyttede til Spangsbro og derefter til en tjenestebolig ved Rynkevangsskolen, hvor min far blev ansat som pedel. Som voksen boede jeg nogle år i kapellanboligen, og i 1989 købte jeg huset her af min farmor, som da flyttede ind til byen.

Jeg har gået på Tømmerup Friskole og kom siden på højskole i Ry. Højskoleopholdet skubbede også til min interesse for det grundtvigske og det kirkelige. Jeg har gået på seminariet i Holbæk og har nu gennem mange år været lærer på Tømmerup Friskole.

### **Kan du beskrive dit livssyn?**

Jeg vil nok sige: optimistisk trods alle odds! Og så har jeg et slogan, der siger, at "enighed gør stærk, men forskellighed gør spændende!" Jeg er nysgerrig og kan godt lide at komme i mange forskellige sammenhænge og tale med mennesker og høre, hvad de tænker. Jeg hader, hvis det lukker sig om sig selv, og vi kun hører os selv. Det bliver for småt! Der skal være udsyn og åbenhed.

### **Har du nogen særlige interesser?**

Jeg er nok lidt af en "forenings-bums"! Jeg sad jo i valgmenighedens bestyrelse i 25 år. Nu sidder jeg i bestyrelsen for Liselundfonden, for Ubberup Højskole og for Sjællandske Medier.

Livet har mange aspekter, og for mig skal der være plads til det hele - fordybelse, fest, familie, kirkegang, ud at køre med kornvogn, øl, strikketøj og fodboldkamp!

### **Har du en yndlingsalme/sang?**

Jeg kunne nævne 15 salmer! Men det må blive: "O kristelighed" og "I al sin glans". Som med alt det andet holder jeg af at prøve nyt, men jeg vil også gerne holde fast i det gamle og velkendte.



Afs:  
Verner Christensen  
Tingvejen 42

## Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed

03 jun	Ingen	-pga. Foreningen af Grundtvigske Valg- og frimenigheders årsmøde i Vallekilde.
10 jun	10:00	
17 jun	10:00	
23 jun	17:00	Sankthans for små og store - læs mere på side 5!
24 jun	10:00	
01 jul	19:00	Vandregudstjeneste
08 jul	Ingen	
15 jul	Ingen	
22 jul	Ingen	
29 jul	Ingen	
05 aug	10:00	
12 aug	10:00	
19 aug	10:00	
26 aug	10:00	
02 sep	10:00	

**Præst Anna Monrad holder ferie fra 2. -23. juli. Janne Sulkjær fra Vallekilde Valgmenighed vikarierer (tlf. 5965 6580).**

**Når vores graver Birgitte Simonsen holder ferie fra 30. juli-19. august, er gravermedhjælper Erling Poulsen at træffe.**

---

Kirkebil: Henvendelse til Steen Gammelby senest fredag kl. 18.00. Tlf. 40413347. Kirkebil kan også benyttes til møder og foredrag.

---

### Kontaktoplysninger:

**Kirkens adresse: Tingvejen 47, 4400 Kalundborg**

**Formand:** Steen Gammelby, tlf. 4041 3347  
**Graver:** Birgitte Simonsen. Træffetid på tlf. 2285 3140 tirs-fre kl.11.30-12.30.  
**Organist:** Karen Margrethe Gammelby, tlf. 5950 0207  
**Kasserer:** Lonny Sørensen, tlf. 5929 4052 / mobil 6174 2033  
**Præst:** Anna Monrad, tlf. 5950 7008.  
**E-mail:** ubberupvalgmenighed@mail.dk  
**Hjemmeside:** www.ubberupvalgmenighed.dk  
**Facebook:** facebook.com/ubberupvalgmenighed



Træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen

Kirkebladet er redigeret af Anna Monrad  
Udgivet af Ubberup Valgmenighed  
Ekspedition:  
Verner Christensen, tlf. 5950 0301  
Tryk: Sejers Bogtryk, tlf. 61311767