



Kirkebladet

Ubberup Valgmenighed

Nr. 38

April, maj, juni, juli 2019



Titelbladet i den nye salmebog, tegnet af Helmer Breindahl i 2018.

Nyt fra bestyrelsen

Præsten har fået nyt telefonnummer

Vi har nedlagt fastnetnummeret i præstegården (59 50 70 08) og har oprettet et mobilnummer, som Anna Monrad fremover kan træffes på. Det nye nummer er: 61 68 18 72. Nummeret er valgt med omhu, idet de sidste fire cifre er årstallet for valgmenighedens oprettelse.

Kirkegården

Forhækkene på kirkegården har længe været et tilbagevendende samtaleemne i bestyrelsen. Nogle af forhækkene stod pænt, men mange steder var de hullede og ville ikke gro. I efteråret lagde kirkeværge Ole Nielsen og gravermedhjælper Erling et par prøver på forkanter i sten, og vi kom frem til, hvordan det skulle se ud. Hen over vinteren har Erling Mortensen fra bestyrelsen og Erling gravermedhjælper så lagt alle 800 meter granitkant, så kirkegården nu hele vejen rundt har fået et pænt og ensartet udtryk. Tak til Erling og Erling for det store og tunge arbejde! De nye granitkanter på kirkegården er købt for nogle af de penge, som Peder Toudal Pedersen inden sin død i 2012 havde testamenteret til kirken. Så når vi fremover kigger ud over vores smukke kirkegård, kan vi alle sende en varm og taknemmelig tanke til Peder Toudal.

Årsmødeindkaldelse på e-mail

Alle, der fremover ønsker at modtage årsmødeindkaldelse og regnskab på e-mail, må meget gerne give besked til kasserer Lonny Sørensen, så vil hun lave en liste. Folk på denne liste vil stadig få kirkebladet tilsendt med posten.

Bestyrelsen

Ubberup Valgmenighed

Kirkens adresse: Tingvejen 47, 4400 Kalundborg

Formand: Steen Gammelby, tlf. 4041 3347

dsgammelby@outlook.dk

Kasserer: Lonny Sørensen, tlf. 6174 2033

rugtvedvej@email.dk

Graver: Birgitte Simonsen. Træffetid på tlf. 2285 3140 tirs-fre kl.11.30-12.30.

graverubberup@outlook.dk

Organist: Karen Margrethe Gammelby, tlf. 5950 0207 / 2288 7207

Præst: Anna Monrad, tlf. 61 68 18 72.

ubberupvalgmenighed@mail.dk

Hjemmeside: www.ubberupvalgmenighed.dk

Facebook: facebook.com/ubberupvalgmenighed



Træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen

Kirkebladet er udgivet af Ubberup Valgmenighed og udkommer tre gange årligt.

Redaktion: Anna Monrad

Tryk: Sejers Bogtryk, tlf. 61311767

Ekspedition:

Verner Christensen, tlf. 5950 0301

Meddelelse fra graveren:

Henover vinteren er der en del, der er begyndt at grave planter og blomsterløg ned ude på plænegravstederne. Det er vi ikke så glade for. Det giver huller, som vi skal fylde op, og det er bøvlet i forhold til at komme til at slå græs.

Ifølge kirkegårdsregulativet må der ikke beplantes på denne type gravsted. Der må sættes blomster (også gerne med jord) i den vase, der hører til gravstedet.



Her ses de nye granitkanter på kirkegården.

Har man flere blomster, end der kan være i vassen (f.eks. ved mærkedage), må man gerne benytte et par af de kræmmerhusformede vaser, som findes ved vandhanerne på kirkegården. Om vinteren, når der ikke slås græs, er det også ok at lægge krans og andet pynt. Men altså ikke noget med at grave i plænen, tak.

Birgitte Simonsen

Ubberup Valgmenighed i glæde og sorg

Døbte:

Louis Birkedal Møller, søn af Maiken Birkedal Sørensen og Carsten Stentoft Møller, døbt 13.01.19.

Malte Bock Top, søn af Rina Bock og Morten Top Petersen, døbt 09.02.19

Døde:

Ejvind Kristensen, bisat 23.02.19

Carl Carstensen, bisat 09.03.19

Indmeldelser:

Steen Fischer Jensen, Svallerup

Henriette Kofoed Jensen, Svallerup

Carsten Stentoft Møller, Mårsø.

Jonas Hintze Mortensen, København

Lisbeth Illemann Nielsen, Svallerup

Lasse Schøber, København



De ovenstående personer er nævnt her med tilladelse fra dem selv eller deres pårørende.

Foto: Jens Nielsen

Kapellanboligen og dens beboere i 125 år

Bag ved valgmenighedskirken ligger Kapellanboligen. Sidste år fyldte huset 125 år, og i den anledning holdt Beate Fog-Larsen og Jens Birk Kristoffersen i februar 2018 et fantastisk foredrag om Kapellanboligens historie og dens beboere. Bestyrelsen har spurgt Beate og Jens, om ikke de ville skrive deres foredrag om til en artikel til kirkebladet, så endnu flere kunne få glæde af alt det spændende, de to har gravet frem af arkiverne? Det ville de heldigvis. Her kommer artiklen:



Året var 1893. 20 år var gået efter Ubberup Valgmenighedskirke blev taget i brug. Præsten V.J. Hoff's milde forkyndelse gjorde, at medlemmerne strømmede til fra hele Nordvestsjælland. Dette geografisk store område var blevet en stor arbejdsbyrde for Hoff. Derfor havde menigheden i 1888 ansat Carl Kock som kapellan (hjelpepræst). De første år boede Carl Kock i Kærby, hvor menigheden havde lejet en bolig til ham. Men i 1893 besluttede valgmenighedens bestyrelse at opføre en kapellanbolig ved siden af kirken.

Andreas Bentsen, bygmester i Vallekilde, der havde været arkitekt for Ubberup Valgmenighedskirke, fik også ansvaret for opførelsen af kapellanboligen, der straks i efteråret 1893 blev taget i brug af Carl Kock og hans fami-

lie. Det blev kun til et enkelt år, at Carl Kock boede i Kapellanboligen. I 1894 blev V.J. Hoff præst i Vartov. Carl Kock overtog præsteembedet i Ubberup, og flyttede derfor op i præstegården. Der var ikke længere brug for to præster i Ubberup, for Vallekilde Valgmenighed havde besluttet at ansætte egen præst. (Fra Korskirken blev opført i 1882 og frem til 1894 havde Hoff, Kock og Ernst Trier skiftes til at prædike der.)

Kapellanboligen mistede sin kapellan, men beholdt sit navn. I årene siden 1894 har huset været lejet ud.

I 1895 flyttede Carl Kocks forældre ind i kapellanboligen. Faderen, der har været domprovst i Ribe, døde samme år, og moderen blev boende. Vi ved ikke, hvor længe hun boede der, kun at hun døde knap to år senere på Frederiksberg.

I den følgende periode frem til 1902 har det ikke været muligt at finde oplysninger om beboere. På et tidspunkt ville maleren Niels Termansen leje sig ind, men trak sig inden indflytningen. Et smukt og varigt minde satte han derimod på kirken, da han i 1906 udførte ornamenteringer.

Harald Balslev, der senere blev Ubberup højskoles 2. forstander, flyttede ind i kapellanboligen i 1902. Han var født i Horne på Fyn den 7. maj 1867 og var ud af en stor fynsk slægt, der gennem tiden fostrede mange præster og bl.a. to biskopper. Balslev blev uddannet cand.theol. i 1892. Derefter var han lærer på Rødkilde Højskole i fire år. Her blev han forlovet med én af forstander Andersens døtre, men forlovelsen blev

ophævet, og det var et ømt punkt for ham resten af livet. Balslev blev lærer på Ubberup højskole i 1900, et halvt år efter at Jannik Lindbæk havde startet skolen, og efter to år flyttede han ind i kapellanboligen med en husbestyrerinde til hjælp. Han blev boende her indtil 1913, hvor han købte højskolen af fru Lindbæk. I de fire foregående år havde han drevet skolen sammen med fru Lindbæk, men deres kemi passede så dårligt sammen, at det ikke var holdbart i længden. Balslev, som de fleste kender fra melodien til "Det lysner over agres felt", gjorde Ubberup til et musikens samlingssted, hvor tidens komponister mødtes, bl.a. Carl Nielsen, Thorvald Aagaard, Thomas Laub og Oluf Ring. Digterhuset i rørmosen, som Balslev byggede i 1915, står som et minde fra denne musikalske periode.



Balslev var forstander frem til 1930, og tillige med var han organist for valgmenigheden. Han døde som 85-årig i 1952 i Sønderborg og blev begravet i Ubberup.

Ifølge valgmenighedens protokol fra bestyrelsesmøderne klagede frk. Olrik i 1913 over varmeapparatet og stillede fordring om at få bygget et lille hus nede i haven ved hønsehuset. Bestyrelsen henviste til selvfinansiering. Året efter overholdt hun ikke tidsfristen for opsigelse af lejemålet. Andet fremgår ikke om frk. Olrik i forhandlingsprotokollen –

hvem var hun og hvorfor var hun kommet til at bo i Ubberup?

Det drejer sig om Ingeborg Olrik, født 1868 på Frederiksberg som datter af Hermina Valentiner og Ole Henrik Benedictus Olrik. Faderen var portræt- og historiemaler. Ingeborg havde mange søskende - kunstnere og akademikere – alle havde mere eller mindre kontakt med kunst, højskole og Grundtvigs tanker. En søster, Dagmar, var med til at væve gobeliner på Københavns Rådhus, tegnet af Joakim Skovgaard. Her er koblingen til Ubberup nok at finde, for netop i 1913 malede J. Skovgaard altertavlen i Ubberup. Inden Ingeborg Olrik bosatte sig i Ubberup, havde hun taget lærerindeeksamen og fungeret som lærerinde både privat og på skoler. Helbredet var skrøbeligt. Hun var i 4 år indlagt på Oringe sindssygehospital. Hun sagde selv, at det var deltagelse i menighedslivet i Ubberup og Vallekilde – også højskolen der, som gjorde, at hun igen kunne påtage sig noget privatundervisning.

Medens Frk. Olrik boede i kapellanboligen, skrev hun en bog om forstander på Vallekilde Højskole, Ernst Trier.

Søsteren Dagmar tegnede omslaget på bogen. Dagmar tegnede også omslaget på en af pastor Carl Kochs bøger. Frk. Olrik flyttede fra Kapellanboligen til Vallekilde, hvor vi ved at hun boede endnu i 1930.



Fra 1914-17 var Kapellanboligen beboet af gårdejer Jens Jensen og hustru Ane Sofie fra Forsinge. Dette ægtepar skænkede i 1913 kirken den smukke

altertavle med Joakim Skovgaards billede "Julenat". Hele det forløb er udførligt skildret i Kirkebladet nr. 14, 2013. Jens Jensen flyttede på et tidspunkt til Fyn sammen med en datter af første ægteskab. Ane Sofie blev boende indtil sin død i 1919. Kort forinden havde hun skænket 1.000 kr. til kirkens forskønnelse.

I 1919 blev kapellanboligen lejet ud til Holms forkarl, Peter Knudsen Petersen. Han var født i Haderslev, og var kommet hertil to år tidligere.

Han havde undgået at blive tysk soldat under 1. verdenskrig, hvor mere end 5.000 sønderjyder faldt for en sag, som ikke var deres. Efter genforeningen rejste familien tilbage til Haderslev, hvor Peter blev bestyrer for en fattiggård.

I 1922 fremgår det, at Rigmor Svanenskjold ville købe, alternativt leje kapellanboligen - det blev det sidste.



Rigmor Svanenskjold var ud af en adelig slægt fra Nordsjælland, og hendes mor var søster til Ubberups første præst, J.V. Hoff. Rigmor uddannede sig som lærerinde, og som 18-årig var hun selskabsdame for provst Hasle i Asnæs.

I årene 1894-96 var hun lærerinde for Otto Lawaetz' børn på Refnæsgården, hvorefter hun blev husbestyrerinde og selskabsdame hos Villiam Holm på Ubberupgården. Det var den Holm, der skænkede jorden til Ubberup Valgmenighed. Holm er blevet betegnet som en morsom og mærkelig mand, der, selv om han kaldte sig proprietær, aldrig blev en god landmand. Hans interesser lå andre steder: Han var en dygtig igangsætter på det sociale område, havde stor åndelig interesse og holdt af at søge skønheden i kunst og kultur.

Hos Rigmor Svanenskjold fandt Holm endelig en sand ven, der både forstod og støttede ham i alle hans interesser og snurrige indfald.

Efter Carl Kocks død i 1925 boede hans enke Elisabet en overgang i kapellanboligen, og Rigmor flyttede til København hos en søster. Rigmor døde som 79-årig i 1950 og blev begravet på Holms gravsted i Ubberup.

I 1928 er der skrevet i protokollen, at Hans Olsen, Nostrup lejede Kapellanboligen. Derefter nævnes den ikke før i 1944, hvor det fremgår, at "Kapellanboligen skal istandsættes, efter at Hans Olsen og Hustru (Maren Sofie, red.) er afgået ved døden". De to stammede fra henholdsvis Sæby og Jorløse sogne. Flere flytninger bragte dem til Tømmerup sogn. Ved deres giftermål, som fandt sted i Tømmerup Kirke, var Hans Olsen forpagter af Tømmerup Holmegaard, inden de købte Lindegården i Nostrup. Foruden at omtales som en dygtig landmand var Hans Olsen en meget flittig husflidsmand – specielt indenfor arbejdet som træskærer. Gennem mange år fremstillede han kunstige lemmer til patienterne på Kysthospitalet.

Endnu medens Maren Sofie og Hans Olsen boede i Kapellanboligen, var Eline Skovgaard – datter af Joakim Skovgaard – flyttet ind i et par værelser på 1. sal. I forbindelse med istandsættelsen blev der lavet to lejligheder i stueplan og en lejlighed på 1. sal, den sidste dog uden køkken. Eline Skovgaard blev på 1. sal. Hendes søster Marie (Mie) flyttede ind hos hende. Eline havde siden 1930 været vævelærerinde på Ubberup Højskole.

Mie omtales som "lidt anderledes". Hun havde altid boet hos slægtinge og kun haft lettere job.

I protokollen er der d. 17. apr. 1945 skrevet følgende:

"Udgifter til istandsættelse af kapellanboligen har kostet ca. 5.700 kr. Lejlighederne er nu udlejet til: mejerist Aksel Olsen, kommis Ejvind Pedersen og frk. Eline Skovgaard".

Dvs. at de to nygifte par Ragna og Ejvind Petersen og Birgit og Aksel Olsen flyttede ind i underetagen. Sidstnævnte havde Skovgaard-søsteren på kost til varm mad.

Nogle år senere, da der var en lejlighed ledig, kom endnu en Skovgaarddatter, Georgia, til at bo i Kapellanboligen sammen med sin mand Jens.



Tegningen her er af J. Skovgaard og viser de tre søstre. Efter Jens Jensens død flyttede Georgia, men de er begge begravet på Ubberup kirkegård, ligesom Mie og Eline senere blev det. Georgia

og Jens' gravsten er nu i lapidariet. Eline og Mies gravsted er stadig på kirkegården.

Omkring 1950 boede højskoleforstander Dræbys mor Ellen Dræby (tidligere bestyrer af Jyderup central) i en af lejlighederne. Hun fik sin varme mad bragt fra højskolen, og Eline gik fortsat derover som vævelærerinde. Der er gennem årene gået meget på stien forbi præstegården helt fra Harald Balslevs tid.

Eline ses her, nok som altid med et håndarbejde.



Fra midt i halvtredserne blev beboerne ofte ældre mennesker fra lokalområdet med tilknytning til valgmenigheden. Enkelte boede der meget længe, blandt dem kan nævnes Dagmar, enke efter Niels oppe i Søen i Kærby. Hun havde sin egen lille "børnehaven", dvs., at børnene, som voksede op i præstegården og i husene på Bøgebjerg, alle kom der. De havde hver sin æske med farver og hæfte at skrive og tegne i.

Indimellem suppleredes beboerkredsen med yngre folk – lærere og unge landmænd. Igen en tid var en af lejlighederne bolig for det tidligere forstanderpar på højskolen, Ruth og Erland Kildegård. Da Bent Jensen var valgmenighedens graver, boede han og hans kone Inger på 1. sal. Alle tre lejemaal eksisterer stadig, og der er i de senere år kun sket en enkelt fraflytning.

Kapellan eller ej, huset har bevaret sit navn, og har gennem årene givet husly til mange mennesker, hver med deres historie og deres glæder og sorger.

Beate Fog-Larsen og Jens Birk Kristoffersen

Det sker i Ubberup Valgmenighed

Fredag d. 3. maj kl. 16-19.30: KirkeBio

Filmaften for børn i 2.-4. klasse. Tilmelding til præsten senest to dage før.

Søndag d. 5. maj kl. 9.15: KirkeByt - gudstjeneste i Vallekilde

Inden Vallekilde Valgmenighed fik bygget Korskirken, kørte folkene fra Vallekilde 22 km. for at komme i kirke i Ubberup. Dengang foregik det med hestevogn - nu til dags går det jo lidt lettere. Så hvorfor ikke gå i kirke hos hinanden en gang i mellem? Denne søndag drager vi til Vallekilde, i efteråret kommer de her hos os. Vi mødes i Ubberup kl. 9.15 og kører mod Vallekilde.

Onsdag d. 15. maj kl. 19: Foredrag om Færøerne

Vi får endnu en gang besøg af den blændende formidler Lillian Hjorth-Westh, tidligere forstander på Bornholms Højskole. Denne gang vil Lillian fortælle om William Heinesen (1990-1991), som var færøsk forfatter, billedhugger og komponist. Den nordiske mytologi, den færøske natur, kunst, musik og venskab er ingredienser i alle Heinesens værker. Foredraget vil især kredse om bogen "De fortabte spillemænd", Heinesens liv på Færøerne samt venskabet med Jørgen Frantz-Jacobsen.



Lørdag d. 25. maj: Årsmøde i Sdr. Nærå Valgmenighed

"Fætter-kusine-fest" for de grundtvigske! Læs mere på næste side.

Tirsdag d. 4. juni kl. 19: Ubberup-aften

Vi skal høre fire medlemmer, som vil fortælle om hver deres interesse: Mathilde Mosdal Andreasen vil fortælle om hockey, Rita Schmidt Sørensen om at skrive en roman, Ebbe Nørtved om skisport og Lisbeth Andreasen om DM i pløjning. Der er med andre ord lagt op til en varieret og storslået aften!

Søndag d. 16. juni kl. 19: Vandregudstjeneste

Vi bringer nok en gang gudstjenesten ud i Guds frie natur. Vi mødes i kirken og drager derefter ud på den 2 km. lange rute omkring Højskolen.



Søndag d. 23. juni kl. 17: Sankthans for store og små

Vi begynder med gudstjeneste i børnehøjde, derefter er der grillede pølser i samlingsalen. Efter maden er der tovtrækning og andre aktiviteter. Vi tænder bålet i præstegårdshaven kl. 19 og synger midsommervisen.

Omkring kl. 20 skal de mindste deltagere nok hjem i seng, og vi andre trækker ind i samlingsalen, hvor Karen Margrethe vil holde sangtime. Der er også kaffe og kage undervejs. Vi håber på endnu en dejlig sankthans for alle aldre.

Onsdag d. 10. juli kl. 18.30: Sommeraften-udflugt

Vi mødes ved valgmenighedskirken kl. 18.30, fordeler os i bilerne og derfra drager vi ud i det blå - hvorhen er foreløbig en hemmelighed! Men vi skal se en flot kirke og også hygge os med kaffe og kage. Vi er tilbage ca. kl. 21-21.30.



Tag med til Årsmøde i Sdr. Næså lørdag d. 25. maj

Nu er det igen tid til den årlige "fætter-kusine-fest" for valgmenighedsfolk! I år er det Sdr. Næså Valgmenighed på Fyn, der er værter for Årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg- og frimenigheder. Mødet varer i år kun én dag.

Fra bestyrelsens side kan vi kun anbefale, at så mange som muligt tager med. Det er alle tiders chance for at opleve hyggeligt samvær på tværs af menighederne og følge med i, hvad der foregår i Foreningens arbejde.

Igen i år er der lagt op til et spændende program;

Kl. 9-9.45: Ankomst og kaffe

Kl. 10: Gudstjeneste i Sdr. Næså valgmenighedskirke

Kl.11.30 Frokost i Storstuen, (Sdr. Næsås flotte "samlingsal")

Kl. 13: Foredrag på Midtfyns Efterskole ved Rane Willerslev: "Animismens væsen - kunsten at forføre en elg". Rane Willerslev er direktør på Nationalmuseet, antropolog, eventyrer og professor.

Kl. 15: Eftermiddagskaffe

Kl. 15.30: Generalforsamling

Kl. 19: Festmiddag i Storstuen



Det koster 575 kr. pr. person at deltage i mødet. Tilmelding senest d. 25. april til præst Anna Monrad på tlf. 61 68 18 72 eller e-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk. Deltagergebyret indbetales til Ubberup Valgmenigheds konto i Nordea, reg: 2190, kontonr.: 5080406330.



Vi arrangerer samkørsel derover, så sig gerne til, hvis du har ekstra plads i bilen eller hvis du gerne vil have nogen at køre med. Det fulde program kan findes i kirkenes våbenhus og på hjemmesiden www.ubberupvalgmenighed.dk. Her kan I læse den fulde omtale af Rane Willerslevs foredrag.

Bestyrelsen

Salmehjørnet

Nu sænker Gud sit ansigt over jorden,
det store hjerte banker ganske stille,
og se, hans pande mod hvis hvælv du hviler,
er kølig som en forårsnat i Norden.

Og skærmende han lægger hånden over
den gode jord, han skabte i sin glæde.
Han græder over vågne, kolde sjæle
og kysser dyrene og børn, der sover.

O, lyt en kølig forårsnat i Norden.
Guds milde røst er vindens sagte susen,
og evighed er lagt i blomsterånde,
- nu sænker Gud sit ansigt over jorden.

Tove Ditlevsen

Salmen har overskriften "Forårsnat". Den rummer på én gang Gud og mennesker, natur, børn og dyr. I den kølige nordiske forårsnat er der en sanset mildhed: Lyden af vindens sagte susen er Guds røst, duften af blomsterånde er glimt af evigheden og følelsen af tryghed. For Guds hænder er skærmende lagt over den gode jord, han skabte i sin glæde.



Tove Ditlevsen var 22 år, da hun skrev sin første digtsamling og herfra stammer digtet "Forårsnat". En poetisk, smuk og stilfærdig indledning på et stormfuldt digterliv.

Flere komponister har skrevet melodi til digtet. Vi har valgt at bruge en meget smuk melodi af Hans Holm. Hans Holm er komponist og dirigent og har skrevet melodier til mange salmer og sange. Sammen med sin kone har han lavet kirkemusicals over bibelske emner.

Salmen "Nu sænker Gud sit ansigt over jorden" står i vores nye salmebog som nr. 30.

Karen Margrethe Gammelby



Mød et medlem

Elmer Sørensen

Hvornår satte du første gang dine ben i Bethlehemskirken?

Det gjorde jeg d. 8. november 1958. Der blev Karen og jeg gift. Det var Uffe Hansen, der viede os. Karens familie har hørt til valgmenigheden i flere generationer.

Hvad har for dig været den største begivenhed i Ubberup Valgmenighed?

Der har været mange! Vi har haft mange gode oplevelser derude, og det er også derfor, vi kommer der så tit. Alle dem, der kommer der, er rare at snakke med.

Da jeg var barn på Samsø, var kirken og præsten noget, der var højt hævet. Præsten prædikede ikke om noget fra vores liv, kun om det, der står i Bibelen. Og når præsten og degnen kom forbi, skulle man tage huen af og hilse. Hvis man ikke gjorde det, fik man at høre for det af degnen, når man kom i skole næste dag.

Da jeg så kom ind i Ubberup Valgmenighed oplevede jeg, at det var helt anderledes og mere folkeligt der. Jeg kan godt lide, når der i prædikenen bliver fortalt en historie, så man rigtigt spidser ører.

Hvad bruger du kirken til?

Vi kommer der, så meget vi kan. Søndag formiddag kan vi godt lide at køre til Ubberup. Så kan man lige få snakket lidt med den ene og den anden, det kan jeg godt lide.

Møderne synes jeg også rigtig godt om, det er altid hyggeligt. Jeg sætter også stor pris på, når vi synger sammen, og al den dejlige musik, Karen Margrethe hun spiller.

Hvad er din tilknytning til egnen?

Jeg er født i Mårup på Samsø. Jeg var soldat i Århus i halvandet år, og derefter kom

jeg til Sjælland i 1954 som landbrugsmedhjælper. I 1955 traf jeg Karen til et bal i Ugerløse Forsamlingshus. Karen arbejdede dengang i køkkenet på Ubberup Højskole. Så gik vi og kiggede lidt til hinanden i tre år, og så købte jeg gården her i Rugtved i 1958, og vi blev gift. Der var kun 11 tdr. land til gården, så i høsten måtte jeg også hjælpe lidt til på Viskingegården. Karen cyklede også sommetider ind og hjalp til på Højskolen, eller forstander Frandsen kom og hentede hende. Og så i 1960 fik jeg sådan en mælketur, som jeg kørte hver morgen, det hjalp også lidt på det. Siden har vi købt mere jord til, men nu er det vores søn Anders, der forpagter jorden.

Kan du beskrive dit livssyn?

Det ved jeg ikke. Jeg synes da, jeg er meget positiv. Vi har tre børn, Anders, Hanne og Lis. Og når jeg ser på dem, kan jeg se, at de er gode til at holde orden, hjælpe til og få tingene fra hånden. Det tror jeg da, er noget, de har med hjemmefra.

Har du nogen særlige interesser?

Ja, jeg har gået meget op i det med køer. Fra Roskilde Dyreskue startede i 1969 og 30 år frem var vi med hvert år og udstillede køer. I 1987 var en af vores køer Roskildes smukkeste jerseyko. Så skulle vi til Hobro med den bagefter, og dér blev den kåret som Danmarks smukkeste jerseyko. De sidste 10-12 år har vi været med i Landbo Seniorklubben, som holder til i Mørkøv, og der er vi glade for at komme.

Har du en yndlingssalme/sang?

Ja, "Nærmere, Gud, til dig". Den sang vi d. 5. maj 1945, da vi kom i skole om morgenen. Det glemmer jeg aldrig. Derefter sendte læreren os hjem igen. Jeg husker den dag så tydeligt.



~~Afs:
Verner Christensen
Tingvejen 42
4400 Kalundborg~~

Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed

07 april	Ingen	
14 april	10:00	Palmesøndag - kirkens fødselsdag, kranskage og kaffe i præstegården efter gudstjenesten
18 april	19:00	Skærtorsdag
19 april	10:00	Langfredag
21 april	10:00	Påskedag - med kirkekaffe
28 april	10:00	
05 maj		"Kirkebyt": Vi tager til gudstjeneste kl. 10 i Vallekilde, læs mere på side 8
12 maj	10:00	
19 maj	10:00	
26 maj	Ingen	
30 maj	17:00	Kr. Himmelfartsdag. Årsmøde
02 juni	Ingen	
09 juni	10:00	Pinsedag
16 juni	19:00	Vandregudstjeneste
23 juni	17:00	Sankthans, læs mere på side 8
30 juni	Ingen	
07 juli	Ingen	
14 juli	Ingen	
21 juli	Ingen	
28 juli	Ingen	
04 aug	10:00	Lægmandsgudstjeneste. Organist og kirkesangere står for gudstjenesten.

Kirkebil: Henvendelse til formand Steen Gammelby senest fredag kl. 18.00.
Tlf. 40413347. Kirkebil kan også benyttes til møder og foredrag.

Præst Anna Monrad holder ferie 15. juli - 5. aug. Janne Sulkjær fra Vallekilde Valgmenighed vikarierer (tlf. 5965 6580).

- Kontaktoplysninger står nu på side 2 i bladet.